

**Informatieblad 4B.2 | Lichaamsversiering**

- De kinderen zoeken informatie over lichaamsversiering in Nederland. Te denken valt aan tattooages, piercings, geverfd haar, nagels lakken etc.
- De kinderen richten een metamorfosehoek in: grote spiegel, schmink, haarlak en gel, borstels, haarspeldjes en haarelastiekjes, etc. Ze zoeken plaatjes van mensen die zich op een speciale manier uitdossen. Eventueel kunnen enkele plaatjes worden gebruikt van werkblad 3B.1. Mensen die de kraam komen bezoeken kunnen plaats nemen in de stoel om een metamorfose naar keuze te ondergaan.

Berbervrouwen tatoeëren zich graag. Zij brengen donkerblauwe of paarse streepjes en figuren aan op neus, kin, armen en benen. Ze doen dit niet alleen om hun lichaam te versieren, maar ook om aan te geven tot welke stam ze behoren.

In sommige streken in India, het Midden-Oosten en Noord - Afrika verfraaien vrouwen bij bijzondere gelegenheden hun nagels, huid en haar met henna. Henna is verkrijgbaar in de vorm van poeder of als kant-en-klare pasta. Met een penseel worden ingewikkelde patronen gemaakt die soms dagen blijven zitten.



- Berbervrouwen dragen vaak grote zilveren sieraden. Heel bekend is het 'geluksbandje' van Fatima. Fatima was de lievelingsdochter van de profeet Mohammed.



- Bindhi's komen van oorsprong uit India. Ze zijn bij Indiase winkels en schoonheidssalons te koop, maar je kunt ze ook zelf maken van lovertjes en kralen. Deze bevestig je met wimperlijm.

